



VOOR MIJ
JONGNL

50 jaar jubileum!



Lees hier het volledige interview!

Hoe ben je bij Jongeren Gilde Sevenum terecht gekomen?

“Ik ben er terecht gekomen vanwege een vriend van mij. Die zei tegen mij: Heb jij geen zin om leider te worden bij het Jongeren Gilde?. Ik ben ooit eens zelf lid geweest. Een of twee jaar, maar daar kan ik me weinig van herinneren. Dus mijn vriend vraagt heb je zin om mee groep te draaien? En dan ga je mee groep draaien en dan zie je de kinderen en toen ik dat zag dacht ik: dat wordt de vereniging. Vanaf die tijd was het voor mij altijd Jongeren Gilde voorop. Eerst het Jongeren Gilde, dan pas alle andere verenigingen”.

Wat maakt het Jongeren Gilde voor jou bijzonder?

“De samenwerking. Het close zijn met elkaar. Dat is eigenlijk een club waar je elkaar kunt vertrouwen. Dat vind ik heel bijzonder. Het gezellig samen zijn op kampen overdag, maar ook als de kinderen op bed liggen aan het vuur”.

Ga je nog altijd mee op kamp?

“Nee nu niet meer. Ik heb wel 12 jaar in de kookstaf gezeten en dan krijg je nog veel van het kamp mee. Dat is ontzettend mooi”.

Als je mag terugkijken op de laatste 50 jaar, waar ben je het meeste trots op?

“Poeh. Waar ben ik het meeste trots op? Ik ben meer trots op dat ze mij al zo lang accepteren als een wat oudere man. Ik ben nu 75 jaar en ik kom vaak in de blokhut en dat andere zeggen: Ha Janssen, koffie? Dat vind ik nog altijd zo bijzonder dat ik altijd welkom ben in de blokhut”.

Heb je wel eens een speciale activiteit georganiseerd binnen het Jongeren Gilde Sevenum?

“Ik heb alle activiteiten die ik heb georganiseerd waren allemaal fijn en daar ben ik trots op. Ik ben jarenlang voorzitter geweest van Utopia”.

Jij bent 50 jaar lid geweest van de vereniging. Heb jij ook een verandering gezien in al die jaren?

“Ja, ik ben zelf ook leiding geweest. Een van mijn eerste kampen was in Someren. Dat was een heel leuk kamp, perfect. Dat is ook eigenlijk waar ik kennis heb gemaakt met de jeugd van Jongeren Gilde Sevenum. Toen was het nog Jong Nederland.

Een ander hoogtepunt is dat ik twee keer de Boerenbroeloft heb mogen organiseren. Toentertijd hadden wij meer dan 200 leden én echt iedereen deed mee. Het is mooi dat ik dat toen zo'n groot evenement heb mogen organiseren.

En er waren toen bijvoorbeeld nog zwemwedstrijden in Den Bosch vanuit Jong Nederland Landelijk. Dan gingen er afdelingen van Limburg met een bus naar toe. Een dag eruit met de jeugd. Of je nu de 1^{ste} plaats of de laatste, dat maakte niet uit. Dat was echt een uitje. Dit was in de 80'er/90'er jaren.

Nu is het allemaal anders. De jeugd is ook veranderd. In het 1^{ste} kamp in Someren dan luisterden alle kinderen nog netjes. Als je nu in de blokhut komt dan merk je dat dit anders is. Leiding staat nu vaker voor een uitdaging. Vroeger hadden ze meer respect voor de leiding. Dit is de laatste jaren veranderd. De leiding moet veel meer werk doen om de kinderen rustig te houden. Kinderen zijn wat mondiger geworden en verwachten meer”.

Wat zou jij jonge leiding nog mee willen geven? Als tip?

“Probeer zoveel mogelijk alle taken onderling te verdelen, maar ook zoveel mogelijk samen te doen. Binnen het Jongeren Gilde maar ook er buiten. Als jij samen iets doet en er plezier in hebt, dan hebben de kinderen dat ook goed in de gaten. Het samenspel tussen de kinderen, maar ook tussen leiding en kinderen is erg belangrijk. Zo van, als de leiding het goed doet dan moeten wij het ook maar goed doen”

Probeer zo veel mogelijk samen te doen en probeer een eenheid te zijn. Dan kunnen wij er nog 50 jaar tegenaan”.

Hoelang wil jij nog doorgaan?

“Wat ik nu doe is veel achter de schermen. Ik ga net zo lang door totdat iemand zegt: Janssen we hebben je niet meer nodig. Hopelijk nog zeker 5 jaar, als het kan meer. Ik doe de dingen die ik graag wil doen en ik pak op wat de rest van de leiding niet doen.

Ik ben nu 75 jaar en ik kan wat mij betreft zo doorgaan tot 80 jaar. Ik doe altijd de was, de vuilnisbakken aan de straat zetten. Heel veel kleine dingen wat voor de verenging waardevol is.

Vanochtend stond ik om 08:00 uur al op de blokhut om de container buiten te zetten. Ik wil er graag voor zorgen dat de leiding bij de groepen kunnen blijven, daar ligt hun kracht. Ik zorg achter de schermen voor veel randzaken. En dat vind ik leuk als ik dit nog jaren mag doen.

Ik kan nog heel veel vertellen, nog uren. Ik heb boven een archief en als ik dan de foto's bekijk wat ik allemaal heb meegemaakt. Maar het is te veel om op te noemen”.

JongNL Limburg is enorm trots en dankbaar voor de jarenlange inzet van Sef Janssen. We hopen dat hij met zijn enthousiasme nog vele jaren van grote betekenis blijft voor Jongeren Gilde Sevenum. Hij is een voorbeeld voor velen.

Sef, hartelijk dank!